

Cellokrijgers van Oorkaan, in coproductie met Cello Octet Amsterdam

Door: Luca
Leeftijd: 12
Gezien in: Tivoli Vredenburg, Utrecht
Wanneer: Zondag 10 maart

Ik vond *Cellokrijgers van Oorkaan* en het Cello Octet heel erg leuk. Het was een super toffe mix tussen toneel en een concert.

De muziek was geweldig en ze zouden zo als orkest filmmuziek kunnen maken. De acteurs deden ook veel met hun gezichtsuitdrukking.

Ook is het een super leuke manier om kinderen in aanraking te laten komen met klassieke muziek. De muziek was (meestal) serieus maar door de humor tussendoor bleef het ook leuk voor (kleine) kinderen.

Ik vond het ook leuk dat de voorstelling in drie delen was verdeeld (een drieluik). Het eerste en het derde deel vond ik het leukst. Het was super knap dat ze cello konden spelen terwijl ze ook aan het acteren/dansen waren.

Ook gebruikte de acteurs optimaal gebruik van het podium! Ik vond het een Super Voorstelling!!