

De Familie van Nielie breekt de tent af van Theatergroep Kwatta

Door: Victoria
Leeftijd: 11 jaar
Gezien in: Stadsschouwburg, Nijmegen
Wanneer: 23 december 2018

Als je jarig bent krijg je meestal geen ultra-automatische bijna mens robot die alles kan!

Nou, één iemand wel en dat is Jonathan. Jonathan is de zoon in de *Familie van Nielie*. Een grote familie met een hond en ze gaan kamperen. Ze kunnen door een 'raam' droomdingen en andere werelden zien. Als ze daarna door het 'raam' naar een camping gaan begint het avontuur!

Waar IJzeren Wil (superstoere en grappige oma) op een missie is, de superspacegirls met robot Wheelie en Jonathan spelen, de ouders gek werden en zusje Pam zich afvroeg of iedereen wel echt bestond, was er één iemand bezig om alles te ontdekken: Boris Nogietsch, de gemeenste superschurk. Gelukkig werd hij ontmaskerd door IJzeren Wil en gevangengenomen door de hond Bakkie. Toen was er nog maar één ding dat ze echt wilden: naar huis!

Een superleuke en grappige voorstelling voor jong en oud. Zelf vond ik de oma heel leuk, want ze speelde heel echt, en ook soms iets te dramatisch en ik hou heel erg van drama. De muzikanten deden ook mee en dat maakte het nog leuker. De man achter de accordeon deed een beetje mee door er oenig achter aan te lopen en dat was erg leuk. Het decor was strak en simpel maar toch wel heel leuk en het licht maakte het helemaal af, soms leek het wel op een echte zonsondergang. Mijn kleine broertje vond de bom wel spannend, maar voor de rest genoot hij en ik er enorm van.